

Een nieuwe Maine Coon website

door Roy Nijenkamp

Alweer bijna twee jaar geleden waren we van plan om een kitten te kopen. Die wilden we dan het liefst zo snel mogelijk na de grote vakantie, drie kwart jaar verder, hebben.

Kortom, we hadden dus tijd genoeg om eens goed te bekijken welk ras we wilden nemen. Allereerst hadden we boekjes van de biëb geleend en leek ons de Ragdoll wel wat. We zijn toen eens wezen kijken bij een cattery, maar omdat ze toch nog vrij prijzig waren, was dan misschien een Heilige Birmaan een betere optie. Hiervoor zijn we ook nog eens wezen kijken bij een cattery bij ons in de buurt, maar we hadden niet gelijk iets van 'dat is het'. Een tijd later, volgens mij ergens in april, zijn we wezen kijken op een kattershow in Arnhem. Hier konden we alle rassen bij elkaar zien en vielen de Ragdoll en Heilige Birmaan toch af, we vonden het eigenlijk toch een beetje 'mietjes'katten. Toen we bij de Noorse Boskatten aankwamen leken deze ons al een heel stuk mooier, een wat stoerdere kat. Even later liepen

we langs de Maine Coons en hadden bijna gelijk al zoiets van 'dat is het', ze zagen er mooi uit en komen stoer en slim over. Thuis aangekomen heb ik gelijk al een beetje op internet rond gekeken bij verschillende catteries, waarvan we een kaartje hadden gekregen. Enkele dagen later hebben we wat boeken gezocht, maar toen bleek dat er op dat moment maar één boek over Maine Coon bestond, welke ook nog eens voor lange tijd in de biëb uitgeleend was. Omdat ook op internet weinig te vinden was, kwam ik enkele maanden later op het idee om hierover een website te maken. In het begin had ik nog maar een klein beetje informatie en wat foto's die ik op internet had gevonden erop geplaatst. Ik was toen al blij als er één keer in de week een bezoeker kwam op mijn site www.the-maine-coon.tk.

Toen ik in juni een beetje ging rond kijken naar kitters die waren geboren in die tijd en dus beschikbaar waren net na de vakantie, kwam ik na lang zoeken terecht bij een cattery in België, genaamd 'of the Catwalk'. Hier hadden ze toevallig een nestje met drie katers en een poes, in een geschikte kleur. We hadden belangstelling voor een rode tabby en een bruine tabby, beide katers. Een week later zijn we eerst eens gaan kijken en waren gelijk verkocht, en hebben ze dus genomen. In de vakantie, op de terugreis, zijn we nog eens wezen kijken en ook keken we op de site naar de foto's. Beide keren hebben we, net als op de dag dat we ze ophaalden, enkele foto's gemaakt. Omdat het zulke leuke katten zijn en waren, ben ik dan ook na de vakantie verder gegaan met wat informatie op de web-



Deemore Daphne (16 weken) "Dat is leuk!"

site zetten.

Toen ik in mei dit jaar ongeveer vijftien bezoekers per dag had, ben ik overgestapt op een echte domeinnaam met websiteruimte. Omdat jammergenoeg alle makkelijke domeinnamen al bezet waren heb ik uiteindelijk gekozen voor het adres www.MaineCoonInfo.nl

Toen heb ik ook gelijk het design grondig aangepakt, en de site uitgebreid met bijvoorbeeld een forum en een fotogallery van katten van bezoekers.

Net na de eerste verjaardag van onze katten moesten wij er jammergenoeg een laten inslapen, deze leed aan FIP, een ongeneeslijke ziekte.

Ik kwam toen op het idee om van onze katten een soort fotodagboek te maken waarin je foto's vind van katten tot nu toe. Toen ik dit had toegevoegd, heb ik ook gelijk weer het design wat aangepast. Op dat moment had ik zo'n veertig bezoekers per dag.

Na de grote vakantie had ik iets nieuws bedacht. Omdat ik mijn website als hobby heb en dit dus voor een 16jarige aardig wat kost, heb ik de mogelijkheid toegevoegd om tegen een klein tarief advertenties te plaatsen op mijn site. Gelukkig hebben al verscheidene mensen dit gedaan, waardoor ik weer wat van de kosten terugkrijg, en de website langer in leven kan houden. Ook heb ik toen een echt forum toegevoegd en het uiterlijk weer wat aangepast zodat het zoals nu is. En heb ik onder links een heel overzicht van Maine Coon catteries staan per land, provincie en gemeente. Hier worden er nog elke keer wat voor aangemeld, wat niets kost. Maar ik zou het wel op prijs stellen als de catteries een banner of link terug zouden plaatsen, wat de meesten ook doen.



Opa Balo met kleinzoon Bob-sje-Bob. Foto: Marjan Draat, eigenaar Marja Dam

Enkele weken geleden zag ik dat de domeinnaam mainecoon.nl te koop stond, deze heb ik weten te bemachtigen en nu is mijn site te vinden onder www.MaineCoon.nl. De andere twee adressen blijven echter ook nog wel een tijdje beschikbaar.

Ondertussen heb ik nu ongeveer 50-80 bezoekers per dag en loopt het nog steeds wat op, in totaal zijn er vanaf mei dit jaar al ongeveer 8000 bezoekers geweest uit 30 verschillende landen. Hoewel ongeveer 90% uit Nederland en België komt, zijn er toch ook veel mensen uit de Verenigde Staten, zelfs meer dan uit België.

Dat is ook de reden waarom ik nog van plan ben om mijn site ook in het Engels te maken.

Ook staan er nu in de 'cattery database' alleen nog allerlei catteries uit Nederland

en België, die een website hebben, op dit moment ongeveer 120 in Nederland en 15 in België. Ik ben ook van plan om dit te veranderen, zodat er ook een e-mail adres bij komt en eventueel ook nog adres en telefoonnummer, want dan kunnen ook catteries die geen website hebben zich aanmelden. Ook is het de bedoeling om nog wat meer informatie toe te voegen, wellicht is het handig om wat veel gestelde vragen die ik per e-mail krijg ook ergens op de site te plaatsen. Als het goed is wordt mijn site ook nog vermeld in een boekje uit de Over Dieren-serie dat over de Maine Coon gaat.

Zo hoop ik weer meer bezoekers te krijgen en nog lang door te kunnen gaan met mijn site en misschien ooit nog eens de kosten van de hobby eruit te krijgen.



Heeft u nog leuke scherpe foto's voor onze nieuw coontalk?

Denkt u nog aan onze penningmeester, anders zou het kunnen zijn dat u het lentenummer niet toegestuurd krijgt.

Let op onze RMChome-page voor de laatste nieuwtjes.